

ZOMERKAMP EXPLORERS 18 t/m 23 juli 2009 WALLENDORF-PONT LUXEMBURG

Zaterdag 18 juli, eindelijk was het dan zover, de lange reis naar Luxemburg kon beginnen.

Onze witte reus was al bepakt en geladen vooruit gestuurd, zodat we met z'n allen rond 12:30 arriveerden op ons tijdelijk verblijfadres; Camping Du Rivage.



Met vereende krachten werd in no time een mooi kampement opgebouwd, waarna het tijd was om de nabije omgeving eens even te verkennen, met name dan het riviertje waaraan we gelegen lagen moest er aan geloven dat de explorers van Ulestraten & Lindenheuvel waren gearriveerd!!!

Na een welverdiend avondeten met "groene smurrie" werd koers gezet naar de campingkantine waar een heuse karaokeavond was gepland.



De zangtalenten van onze jeugdleden en zeker niet te vergeten, die van sommige stafleden werden al snel duidelijk, de sfeer zat er direct goed in, zeker nadat we aan ons kampvuur later die avond nog werden getrakteerd op een daverende show van de jeugdleden van Lindenheuvel.

Zondag 19 Juli, Nadat de lucht weer was opgeklaard van een verfrissende ochtendbui, was het tijd voor onze eerste beproeving, een hike door de Luxemburgse natuur, het werd al snel duidelijk dat dit wel even iets anders was dan ons limburgs heuvelland, maar steile bospaden, taalbarrieres, bosmieren en koeieflatten werden zonder pardon getrotseerd door onze stoere jongens en de Girlpower van onze meiden! Moe maar voldaan zaten we 's avonds aan het kampvuur, na nog even een licht vochtig waterspeltje gedaan te hebben!!!!



Maandag 20 Juli, Tijd voor echte actie en avontuur, met de kabelbaan omhoog richting Adventure park, waar we, na een korte briefing en instructie, van boomtop naar boomtop slingerden, klommen en tokkelden .

Wat een belefenis!!! Petje af voor de wilskracht en moed van onze explorers.

Dinsdag 21 Juli, ff lekker een stukje fietsen....uhh ja zo zou je het kunnen zeggen, toch was het net iets anders. Een mountainbike, de grillige Luxemburgse natuur, 14 jonge wilde jongens en meiden...

Wij als staf hebben ons meerdere keren deze dag afgevraagd:

Zijn ze nou echt niet kapot te krijgen??

Toch bleek dat aan het eind van deze dag, zelfs de meest actieve onder ons, nu toch wel een beetje moe begonnen te worden.

Gelukkig werden wij 's avonds weer op krachten geholpen door een lekker frietje en snack van Petra, onze gastvrouw op de camping, waardoor we 's avonds alweer de energie hadden om de Sure op/in te gaan met z'n allen, een heerlijke verkoeling na zo'n dag hard werken, het valt af en toe niet mee om Explorer te zijn. Dat merkte ook Jan die 's avonds laat arriveerde in een oase van rust om het kampvuur.



Woensdag 22 Juli, eindelijk is het dan zover, kajakken op de Sure, voor velen het hoogtepunt van het kamp, een tocht vol omgeslagen kajaks, klifduiken, stroomversnellingen en vooral veel waterpret, oh ja en tussendoor toch ff 19 kilometer gepeddeld!!!



En toen.....daar was het moment dan, de laatste avond, enkele trefwoorden: BBQ, Singing Bees, De Lama's, kampherinnering, een waardig afsluit voor zo'n enerverende week.

Donderdag 23 Juli, Er is een tijd van komen en gaan, helaas was het tijd voor het laatste, alles weer inpakken, kampterrein weer netjes aan kant, afscheid van onze gastheer en gastvrouw, Ronn en Petra, afscheid van elkaar en dan moe maar voldaan weer terug naar ons mooie Limburg.

Terugkijkend op een onvergetelijk kamp willen wij als staf alle jongens en meiden van Ulestraten en Lindenheuvel bedanken voor een geweldige week

We zijn trots erop om met zo'n gezellige spontane groep jongeren op kamp te mogen gaan!!!!

Tot ziens op onze clubavond!

Remy, Cris, Samantha, John, Jan en Bart

